

Paardenmarkt IJsselmonde

Negenjarige Oorlog

In 1688 breekt de Negenjarige Oorlog of Engelse successieoorlog uit. De Engelsen sturen hun Koning Jacobus de Tweede weg en vragen de Nederlandse stadhouder Willem de Derde om op de troon plaats te nemen. Willem de Derde is namelijk de schoonzoon van Jacobus de Tweede. Willem scheept zijn leger in richting Engeland om de troon te claimen. Maar Jacobus laat zich natuurlijk niet zo maar wegsturen. Hij vraagt militaire steun aan Lodewijk de Veertiende van Frankrijk en een deel van de strijd verplaatst zich naar het zuidelijk deel van de Nederlanden.



IJsselmonde ligt op de route van Engeland richting het strijdpark. De vele soldaten en hun paarden hebben onderdak en voedsel nodig. De opvang van de militairen kost het dorp veel geld, maar de inwoners ontvangen geen schadevergoeding. Zo verslechtert de financiële situatie snel. Daarnaast heeft de kerk van het dorp brandschade opgelopen en barst tot overmaat van ramp ook de kerkklok kapot. IJsselmonde heeft dringend behoefte aan een oplossing van de economische situatie. De 'Vrede van Rijswijk' bezegelt in 1697 de vrede tussen de strijdende partijen. Onze Willem van Oranje Nassau wordt koning van Engeland (1688-1702).

Vanaf 1701

De IJsselmondse paardenmarkt op de laatste woensdag van juni, is ruim driehonderd jaar oud. De paardenmarkt in Oud-IJsselmonde ontstaat uit geldgebrek. Wat was namelijk het geval? Aan het einde van de zeventiende eeuw troffen achtereenvolgens drie rampen de IJsselmondse gemeenschap met grote financiële gevolgen. Een blikseminslag beschadigde in 1678 de kerk en de pastorie zwaar. Het veel geld kostende herstel kwam ten laste van de inwoners van IJsselmonde. Toen in 1697 de grote klok onder het luiden barstte betekende dit wederom dat de IJsselmondenaren hun portemonnee moesten opentrekken. In dezelfde periode (1688 - 1697) woedde de Negenjarige Oorlog om de troon van Engeland. Vele troepentransporten voerden over IJsselmonde want hier liep een van de hoofdwegen van Engeland naar het vaste land. De soldaten moesten ingekwartierd worden en hun paarden ondergebracht. Het spreekt voor zich dat dit veel geld kostte maar IJsselmondse ingezetenen ontvingen hiervoor nimmer schadevergoeding.



De vrede van Rijswijk bezegelde in 1697 de vrede tussen de strijdende partijen. Voor Jean de Mey, de toenmalige Ambachtsheer van IJsselmonde, hét moment om eindelijk een schadevergoeding te eisen voor de inwoners van IJsselmonde. Hij vraagt in 1699 de Staten van Holland om IJsselmonde een vergunning te verlenen voor het houden van twee markten: een magere beesten- en schapenmarkt en een paardenmarkt. De Staten van Holland verlenen toestemming op 30 juli 1700 en op 29 juni 1701 organiseert IJsselmonde de eerste paardenmarkt. Elk jaar daarna vindt de markt plaats op de laatste woensdag van juni.

Vanaf 1978



Paardenmarkt 1978

Alleen in de periode van 1950 tot 1978 is er geen paardenmarkt.

De traditionele paardenmarkt (vanaf 1978 weer in ere hersteld) trekt jaarlijks op de laatste woensdag van de maand juni velen naar het oudste stukje van de deelgemeente, waaronder vele ex-bewoners van het dorp die de gelegenheid aangrijpen voor het aanhalen van de banden met de voormalige woonomgeving en oude kennissen en vrienden.

Dit evenement, dat inmiddels meerdere dagen beslaat, bestaat behalve de paardenmarkt op woensdag uit een kermis, een braderie, oude ambachten, terras met live muziek enz., en speelt zich af op en nabij het IJsselmondsehoofd en de Kasteelweg.

